

Udstilling



Martinus' barndomshjem i Sindal

Sindal vil blive kendt i hele verden

Odense og dermed Danmark er kendt i hele verden, fordi her blev H.C. Andersen født. Som også Stratford-upon-Avon er kendt, på grund af Shakespeare - og Weimar, på grund af Goethe.

Vil det samme virkelig også ske for den lille by Sindal? I dag er det ikke mange, der er opmærksomme på, hvad Sindal står for. Selv i byen er der ikke mange, der ved hvad det lille museum ude i Moskildvad betyder. I en turistbrochure er det lige nævnt som fødestedet for Martinus, forfatteren til *Det Tredie Testamente*.

Men enhver, der til fulde kender og forstår betydningen af det værk, som Martinus har skrevet, er ikke i tvivl om, at en gang vil Sindal (Soldalen), blive kendt i hele verden. Men der vil stadig gå lang tid, inden verden opdager, hvad der skete i Sindal for mere end 120 år siden - nemlig hans fødsel her i Sindal. I øjeblikket er hans værk oversat til 23 sprog - helt eller delvist.

En af grundene til ukendskabet til Martinus kan skyldes, at han ikke ønskede at missionere eller at påvirke folk unødigt. - Men det var ikke meningen, at hans værk skulle holdes skjult.

Derfor er det glædeligt, at der siden 1. januar 2012, i et samarbejde mellem *Fonden Det Tredie Testamente* og *Sindal Bibliotek*, er arrangeret en permanent udstilling om mennesket Martinus og hans åndsvidenskabelige værk, *Det Tredie Testamente*.

Det er et godt supplement til det lille museum i Moskildvad.

Yderligere information www.det-tredie-testamente.dk